

Sommarresa till Orust 2022

Tisdag 5 juli begav sig 35 Aktiva Seniorer på Årets Sommarresa till Orust.

Vår första anhalt var "Tavlebords Honungsgård" i Henån. Gården drivs av paret Pia och Helge Josefsson, en gammal släktgård som renoverats och byggts om. En fantasiskt lugn och trivsamt plats.

Vi började med förmiddagskaffe i det Krav-certifierade kafe'et, där vi bl a fick smaka på Helges fantastiska berömda vaniljbullar, mums! Måste upplevas! Allt bröd bakas i Gårdsbageriet.

Man kan även äta lunch där, exempelvis en bi-zza.



Helges syssla är även att sköta om bina och han berättade om bisamhällena, hur de fungerar, vilket var mycket intressant. Deras bin är utlokaliserade på flera platser på Orust och de sköts på ett naturligt ekologiskt sätt.

I deras gårdsbutik sålde de sin honung som fanns i en mängd smaker. där fanns även hudvårds- och hälsovårds-produkter med honung och bivax som bas. Det finns även möjlighet att boka in B&B samt att de byggt en "hotell"-bikupa som innehåller en lägenhet på tre plan som finns för uthyrning.

Efter detta besök fortsatte vi till "Morlanda Handelsträdgård" som bara låg femton minuters resa bort. Här finns även ett "Pelargonmuseum" där vi fick en guidning bland alla pelargoner, det finns otroligt många olika sorter. Det var så vackert och praktfullt med alla färger och variationer, där kunde vi bl a se äggskalspelargoner, änglapelargoner, stjärnpelargoner, engelska pelargoner och en mängd andra.



Vi fick lära oss en del om dessa blommor. Kom ihåg när ni tar fram era pelargoner efter vinterförvaring så ska ni klippa ner dem i mars månad när det är fullmåne, då får vi vackra blommor!

Vår lunch åt vi hos "Fröken Trulls Cafe' & Antikt" som låg vägg i vägg med Handelsträdgården, där bjöds vi på en härlig, kryddrik fisksoppa. Där kunde man även handla

antikviteter, t ex stolen man satt på, tur för vår chaufför Lars att inte alla anammade detta, då hade det blivit trångt i bussen.



Vi avslutade dagen med egen tid bland alla vackra växter och det blev en och annan påse med hem som var fylld av blommor.

Därefter styrde vi kosan hemåt och var i Trollhättan vid 16-tiden.

Text o bild: Kristina Åkerlund