

Trandansen Hornborgasjön och Konst hos Göran Löfwings Atelje´ 4 april -23

Tisdag 4 april begav sig Aktiva Seniorer på resa med första stopp vid Hornborgasjön, södra delen "Trandansen".

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som förvaltar Hornborgasjöns naturreservat. Vi möttes av vår guide Sofie Stålhand som arbetade på Länsstyrelsen, hon var mycket kunnig och entusiasmerande, här fick vi lära oss en hel del om tranorna.



Tranorna övervintrar främst i Spanien och Frankrike, när de flyger norrut rastar de i Tyskland och därifrån flyger de över en dag till Hornborgasjön. De flyger med en hastighet av 60 - 70 km/tim. Där stannar tranorna ungefär 8 - 12 dagar beroende på vädret, sedan flyger de vidare och häckar, nu för tiden i hela landet från norr till söder.

I slutet av 1800-talet rastade tranorna på potatisodlingar som skulle användas till Brännerier, potatis är godis för tranorna, men det ska vara gammal potatis.

Numera matas tranorna vid Hornborgasjön mest med korn 150 ton/år! Tranorna räknas vår och höst.

På våren varje kväll i skymningen när de flyger ut från utfodringsplatsen till sina sovplatser i sjön ca 1km bort, de står och sover med fötterna i det grunda vattnet, de flyger ej nattetid.

Kvällen innan vår resa räknades tranorna till 9800!!! men var fanns alla ??? utspridda på åkrar runt omkring bland annat. Såg vi någon trandans då?

Vet ej om alla gjorde det, men undertecknad kan konstatera att det var snabbt överstökad, hann inte få upp kameran, det var flaxande vingar, hoppande och studsande. Tranorna lever i samma parrelation oftast livet ut.

Vårt nästa mål var Löfwings Atelje och krog i Broddetorp, ca 15 min färd. Nu skulle vi få stilla vår hunger med en fantastisk lunch, tjälknöl på dovhjort med diverse tillbehör, fantastiskt gott.



Vid kaffet berättade en av personalen om platsen och dess verksamhet, vi fick höra hur paret Linda och Göran Löfving träffades och byggde upp verksamheten. Göran Löfving verkar som en fantastisk konstnär och hustrun Linda ansvarar för matlagningen.

Restaurangen serverar hemlagat och hembakat där de bästa råvarorna och en god uppfödning utgör grundstenarna i verksamheten. Efter kaffet var det dags att vandra runt i den härliga miljön och studera alla konstverk.



Ett fantastiskt ställe som varmt kan rekommenderas med sin goda mat, härliga miljö och de vackra konstverken.

Vi var åter i Trollhättan vid 18.30-tiden.

Text o bild: Kristina Åkerlund