

Sommarresa till Gunnebo slott och trädgårdar.



Tisdag 8 augusti -23 rullade en mindre skara Aktiva Seniorer ut från Resecentrum i Trollhättan med chaufför Lars vid ratten och målet var "Gunnebo slott och trädgårdar" i Mölndals kommun. Regntunga skyar i Trollhättan som snart övergick till ihållande regn och väl framme på plats även hårda vindar. Det gällde att hålla hårt i både hatt och paraply. Vi fick en våt promenad upp till slottet. Alla kämpade på, det finns alltid en kämpaglöd hos Aktiva Seniorer, vare sig man har rullator eller käpp eller ingetdera.



Framme vid slottet blev vi väl mottagna av vår första guide Alice som med en glimt i ögat gav oss en tillbakablick i slottets historia.

Den förmögne handelsmannen John Hall köpte gården 1776 för 4500 riksdaler. John gifte sig

med Chistina Gothén.



De upplevde behov av ett sommarboende på gården och anlidade Göteborgs dåvarande stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg. Carl Wilhelm ritade inte enbart slottet, det blev även ritningar på Trädgården och Orangeriet, även övrig inredning, statyer, möbler, kakelugnar etc. Han ritade även mönster till all ekparkett, olika i alla slottets rum.

Stommen till byggnaden restes 1784 och 1796 intog de sin första måltid i slottet. Slottet stod klart runt 1800-talet.

Fru Hall som levde på slottet efter dess uppbyggnad var tydligen en utåtriktad person och hade många kontakter, där har man funnit hennes brevväxlingar med olika personer och fått en liten uppfattning om hur de levde här på den tiden

Paret Hall fick två barn sonen John Hall d y och dottern Christina. När John dog 1802 ärvde John d y slottet. John d y går i konkurs, en sorglig historia, John blev uteliggare och frös ihjäl. Slottet förfaller 1802.

Slottet såldes på auktion och har haft många olika privata ägare. Den sista privata ägaren var Wilhelm Denninghoff 1888, hans dotter Hilda gift med friherren Carl Sparre bosatte sig på slottet. Familjen Sparre återförde den forna glansen.

1949 såldes slottet till Mölndals kommun som äger "Gunnebo slott och trädgårdar" som idag förvaltas av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.

"Gunnebo åter till 1700-talet" är strävan. Renoveringsprojekt pågår fortfarande. Dekorationer i tak och på väggar är gjorda i trä, vilket hant- och konstverk!

Man tar fram gamla metoder vid tillverkning av olika inredning.

Otroligt arbete de lägger ner!

Originalritningar finns bevarade. En del möbler har hittats och köpts tillbaka.

Ett fantastiskt nytt Orangeri har byggts upp och här tar vår nästa guide Inez vid, Man vet inte om det gamla orangeriet brunnit eller rivits ner.



Ett exempel på allt arbete kan nämnas att golvet i Orangeriet är gjort av tegelstenar som murarna själva tillverkat. Kakelugnar har byggts upp i samma stil som förr. Glasväggarna med gammalt glas, så vackert, det måste ses. Just nu fanns bara några växter där, bl a en blivande ananas som tar ca ett och ett halvt år att mogna. Till hösten flyttas växter in. Tyvärr kunde vi inte titta på trädgårdarna i busvädret men de såg fantastiska ut. Det får bli ett ytterligare besök och då med vackert väder.

Efter våra guidningar blev det lunch i deras restaurang och för några även ett besök i deras butik. Vi rullar sedan hemåt efter en givande dag och konstaterade att vädret kunde inte varit sämre!

Text: Kristina Åkerlund

Bild: Anita Walfridsson



