

Besök på Tändsticksmuseet och Jönköpings läns museum

Tisdagen den 17 oktober 2023 åkte 44 aktiva seniorer mot Jönköping. Dagens första mål var det anrika Landhs konditori i Mullsjö där vi åt en god smörgås och kaka som förmiddagsfika.

Väl framme i Jönköping stannade bussen utanför Tändsticksmuseet. Inne på museet delades vi upp i två mindre grupper som fick guide visningar av den nya utställningen om tändsticksfabrikens intressanta historia. Redan 1845 startade bröderna Johan och Carl Lundström tändstickstillverkningen i Jönköping. Vi fick bl.a. se hur exempel hur människorna som arbetade på fabriken hade det och hur barnen fick arbeta lika hårt som de vuxna. Materialet som de använde då var giftiga och många plågades och dog av skador de fick av arbetet. Utställningen visade också hur tändsticksmaskinerna började användas och hur detta gjorde att färre personer behövde arbeta med tillverkningen. Vi fick också höra om Kreugers uppgång och fall samt mycket, mycket mer.



Bussresan gick sedan vidare mot Jönköpings läns museum där vårt huvud-syfte var att se sagokonstnären John Bauer utställning. I en fantasifull miljö fick vi en fin guidning om Johns liv fram till den tragiska olyckan på Vättern. Vi fick bland annat se originalmålningar, skisser och brevväxling mellan John och hans fru Ester. Vi fick också tid att se andra utställningar på läns museet, som visade konstsamlingar och samtidskonst i vackra utställningslokaler.

På hemväg efter en intressant och givande dag åkte vi hungriga mot Mullsjö och Berghaga Hotell där vi åt en mycket god måltid. Hit åker jag gärna igen för maten var vällagad och servicen var mycket bra.

Vi var hemma i Trollhättan strax efter 18.00.



Text o Bild: Karin Nordlundh