

Sommarresa den 4 juni 2024

Denna soliga dag klev 52 Aktiva Seniorer på bussen för en tur till Hedared och Bredared.

Vårt första stopp var Hedareds Stavkyrka eller kapell, som den också kallas.



Det är Sveriges enda bevarade medeltida stavkyrka. En liten men välbevarad kyrka som har restaurerats ett antal gånger under åren men har ändå kvar sin medeltida charm.

De som bor i Hedared har varit rädda om sin kyrka och delvis bekostat renoveringarna. 1901 bekostade byborna helt restaureringen genom att tillhandahålla virke och dagsverken. Från början bestod kyrkan endast av väggar, yttertak och jordgolv.

All inredning har tillkommit senare. Hans, som berättade om kyrkans historia gjorde det med stor inlevelse och med gedigen historisk kunskap om det som hänt kyrkan genom århundraden. Så intressant och givande, väl värt ett besök.

Nästa stopp var Bredareds hembygdsgård där det var framdukat med kaffe/te, bulle och hallongrotta.

Efter gofikan fick vi se en kort film om Uno Axelsson, en av traktens före detta lantbrukare som efter att han gått i pension påbörjade sitt arbete med träskulpturer.

Han började med att göra skålar av vril och trästycken och gick senare över till att skapa fantastiska djurskulpturer. Unos verk har även visats på

utställningar i Mexiko, USA, Kanada, Norge och Finland.



I Sverige har delar av samlingen visats på flera konsthallar. Bredarets Hembygdsförening har fått förmånen att ta hand om den konstskatt som Uno lämnat efter sig. Unos Djur består idag av en permanent utställning med över 200 verk som han gjorde från 1975 tills hans död 2002.

Resan fortsatte mot Bredarets golfklubb där vi åt dagens lunch innan vi påbörjade hemresan.
Åter i Trollhättan ca 16.30

Text o bild: Karin Nordlundh