

Kanalresan med m/s Elfkungen den 7 augusti 2024

55 aktiva seniorer bordade båten för en härlig seglats i solsken och ljumma vindar. Rapporten som följer är Ullas berättande nästan ordagrant så även ni som inte kunde följa med kan dela berättelsen med oss.



Vi fick vänta en stund på broöppning vid vår lite speciella järnvägsbro som eg är två broar. En öppningsbar och en fast bro. Nuvarande järnvägsbro stod klar 2001 och är höj- och sänkbar till tre nivåer. Högsta segelfria höjden är 27 m, samma som Stallbackabron.

Passerade småöarna i älven, ”Trollhättans skärgård”.

Den mest beskrivna är Slottsön. P.g.a oroliga tider och gränsområden beslutade konung Håkon att på 1360-talet anlägga en försvarsanläggning på ön, Ekholms slott.

Belägg finns att drottning Margareta vistats på slottet. Man hade en kvarn ”Trollhätta quarn” omnämns 1413. Där nämns namnet Trollhättan för första gången i skrift. Slottet behövde livsmedel som gjorde att två områden växte fram på var sida älven. Stallbacka där hästarna fanns och Ladugårdsbyn där korna fanns.

Strax efter vi passerat Stallbacka industriområden gick vi in i nuvarande Vbgs kommun. Redan under tidig medeltid fanns där vadställen, möjlighet att ta sig över älven.

Det första vet man förband bla mellersta Sverige, Skara, Varaslätten, Börsle, Tunhem och över älven vid dåvarande Malöga. Därefter västerut upp mot Norge.

En överfart gick senare lite längre norrut, vid Gäddebäck. Där fanns ex gästgiveri i närmare 100 år.

Passerade tunhemsslätten och närmade oss Brinkebergskulle sluss. Det blev en liten sväng mot fd Holmens Bruk och Airco Alloys.

Restad Gård passerades innan Brinkebergskulle sluss.

Vi förknippar nog Restad mest med tidsepoken som mentalsjukhus men gården har beskrivits långt tidigare. Under 1500-talet stod Forstenaätten Torstensson som ägare.

Inne på området finns tidigare sommarbostaden för länets landshövdingar fram till slutet av 1800-talet kvar.

På 1890-talet inleddes sjukhusepoken ute på Restad. Ett landsomfattande beslut att människor som då benämndes sinnessjuka/idioter skulle en bättre tillvaro än att kanske

få leva som undangömda.

1905 invigdes Vänersborgs Hospital och Asyl, då med 1080 vårdplatser och ca 230 anställda. Hela området kännetecknades av "Ett samhälle i miniatyr" med växthus, snickerier, bagerier, bio, bibliotek, kyrka m.m. Den speciella kyrkogården med sina nästan 200 svarta järnkors berör. Alla med endast ett nummer och bokstäverna K för kvinnor och M för män.

Runt 1990 avvecklades nästan all verksamhet inom området.

2013 hyrde Migrationsverket in sig i många av de lediga lokalerna och som mest bodde över 1700 asylsökande på området.

Idag finns ett 10-tal olika verksamheter där, ex Migrationsverket, Hotell Hehrne, Röda Korset, Rädda Barnen, öppen kriminalanstalt, förskola.

Ägaren till området har också skapat en unik skulpturpark med ett 25-tal skulpturer i olika material. Väl värda att bese.

Brinkebergskulle sluss med uppslussning. Under ca 10 minuter steg vi knapp 6 m. upp till Väners vattennivå.

En ny 4:e fullbordad slussled är i planeringsstadiet. Nuvarande slussar beräknas klara fungera max 6-8 år ytterligare.

Senaste förslag till sluss i Brinkebergskulle är en s.k triangelsluss istället för nuvarande rektangelsluss. Denna ska i så fall gå väster om nuvarande. Det pågår redan markarbeten i och runt slussområdet.

Lunchen avnjöts ombord på båten.

Returreisa.

Lite om vår största sjö Vänern, tillika tredje största insjön i Europa.

Några fakta: 22000 holmar och skär, medeldjup 27 m. 10000 vrak. Störta längd 16 mil, bredd 8 mil.

Skräcklan: skräck för sjöfarare, sjöröveri, facklor på stranden,

En annan teori om namnet är stort tillhåll för skräkfåglar.

Vårvik:

vår nyaste stadsdel. Stora förseningar vad gäller byggnationer ex lägenheter. Ska kännetecknas som en "grön" stadsdel där miljötänk hela tiden ska genomsyra. En plats har namngetts, Tyras Park. Tyra Reutervall f. Stridsberg, en kvinna med stort socialt engagemang som bla startade barnhem och skola i Thn i början av förra seklet. Tidigt änka med två små barn som ville hjälpa människor som Enligt henne "var mycket sämre lottade än jag"

Åter vid Hamnmagasinet efter en skön båttur och för många en spännande slussning kanske för första gången.

Text: Ulla Haglund

Bilder: Lisbeth Andersson och Kristna Åkerlund



